

## Welkom en mededelingen

Zingen: lied 288

### Kyriëgebed

Kind: Niet overal in de wereld is het licht.

L: Mensen leven in het donker en hebben de moed verloren om voor zichzelf op te komen.

Allen: Heer ontferm U.

Kind: Niet overal in de wereld is het licht.

L: Mensen leven in het donker en vinden nergens een plek waar ze gastvrij worden ontvangen.

Allen: Heer ontferm U.

Kind: Niet overal in de wereld is het licht.

L: Mensen leven in het donker en kunnen niet meer trouw zijn aan zichzelf en aan elkaar.

Allen: Heer ontferm U.

Kind: Niet overal in de wereld is het licht.

L: Mensen leven in het donker en hebben geen kracht meer om rampen en tegenslag te kunnen dragen.

Allen: Heer ontferm U.

L: In het donker van de tijd kijken we uit naar het feest van licht.  
Vol verwachting steken we de vierde kaars aan.

Aansteken van de adventskaars.

Zingen: Advent is dromen dat Jezus zal komen

Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen van vrede voor mensen van heden.

Advent is dromen dat Jezus zal komen.

En weer in geuren en kleuren verhalen

wat wij al weten uit oude verhalen:

Herders en sterren, een stal en een kind,

omdat het kerstfeest weer begint.

### Gebed

Zingen: Wij bidden om verhalen

*Tekst: Erik Idema*

*Melodie: 'Nu daagt het in het oosten', Liedboek 444*

Wij bidden om verhalen

vol hoop en goede moed.

God laat zijn licht hier stralen,

Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden

met plaatjes en een lied:  
Zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.

Het plakboek van Lucas

Zingen: lied 741:1

Musical het plakboek van Geluk

Zingen: Vrede voor jou

1.  
Vrede voor jou en vrede voor mij.  
Vrede voor wie het wil horen.  
Vrede begint met iets kleins als een kind.  
Zo wordt de vrede geboren.

Refrein      Knoop de vrede in je oren.  
                  Neem de vrede in je mond.  
                  Neem de vrede in je handen.  
                  Draag hem mee de wereld rond.  
                  Vrede. Vrede. Vrede overal.

2.  
Vrede voor hem en vrede voor haar.  
Vrede op aarde voor mensen.  
Vrede voor alles wat ademt en leeft.  
Vrede om verder te wensen.

Refrein

3.  
Vrede voor jullie en vrede voor ons.  
Vrede om in te geloven.  
Vrede van God die de wereld ompant.  
Vrede gaat alles te boven.                      Refrein (2x)

Danken en Bidden

Collecte voor hospice Nathrine

Slotlied: Wat verwacht jij?  
*Melodie "Midden in de winternacht"*  
Wat verwacht jij nu met Kerst.  
Waar wil jij van dromen?  
Blijf je wachten met de rest;  
zal het licht dan komen?  
Of ga jij ook aan de slag  
zodat ieder weten mag  
dat de duisternis  
echt verdwenen is?  
Als je helpt waar je kunt

**zal de ochtend gloren;  
daar wordt licht geboren.**

**Wat verwacht jij nu met kerst,  
waar wil jij van dromen?  
Blijf je wachten met de rest;  
zal de vrede komen?  
Of steek jij je handen uit  
zodat warmte weer ontspruit.  
Mensen om je heen  
zijn niet meer alleen.  
Als je helpt waar je kunt  
zul je steeds weer horen:  
vrede is geboren!**

**Wat verwacht jij nu met Kerst,  
waar wil jij van dromen?  
Laat je samen met de rest  
licht en vrede stromen?  
Steek je handen uit de mouw!  
Niemand staat meer in de kou  
als je samen leeft  
om de ander geeft  
is het leven een feest  
en dan zul je horen:  
liefde is geboren!**

**Zegenwens**

**A: Het licht van Kerst komt ons tegemoet**

**B: Het zal ons helpen te zien wat klein is.**

**A: Zodat wij het groot kunnen maken**

**B: en de hemel bij de aarde kunnen brengen.**

**Allen: Amen.**